



Jan Eerbeek

## Gaan in het licht van de hoop

4

Na het succesvolle *Een misdadiger is meer dan zijn delict* schrijft justitiepastor Jan Eerbeek opnieuw over de praktijk in het gevangeniswezen. **Een onthullend kijkje achter de muren van de gevangenis.**

Maar dit boek gaat verder: vanuit zijn ervaring in het pastoraat trekt Eerbeek lijnen naar de samenleving en de kerk: hoe moeten we omgaan met mensen die hulp nodig hebben? Hoe kun je mensen weer hoop geven? Ook geeft hij praktische adviezen die bruikbaar zijn in het pastoraat.

*In het pastoraat heb ik ervaren hoeveel goeds er in mensen is. Ik heb ook gezien hoe diep gebroken het bestaan kan zijn. Het is onbeschrijfelijk wat mensen zichzelf en elkaar kunnen aandoen. Ik heb gezien hoe het leven zich ook weer kan herstellen. Hoop is in het christelijk geloof een krachtige boodschap die zijn oorsprong heeft in wat God doet. Hoop is er voor ieder mens persoonlijk en voor de samenleving als geheel.*

Jan Eerbeek

Promotie: In het voorjaar neemt Eerbeek afscheid als voorzitter van de vereniging Samenwerkingsverband Exodus Nederland. Hierbij zal er uitgebreid aandacht geschonken worden aan dit boek. De auteur is beschikbaar voor interviews.



Jan Eerbeek (1947) studeerde theologie en is werkzaam in het justitiepastoraat. Sinds 1998 is

hij als hoofdpredikant van het protestants justitiepastoraat werkzaam bij de Dienst Justitiële Inrichtingen van het ministerie van Justitie. Hij is oprichter van Stichting Exodus Den Haag en hij stond ook aan de wieg van Stichting Exodus Nederland.

PAPERBACK

14 X 21 CM

256 PAG.

978 90 33819 80 3

740

€ 17,95

MEI







Gaan  
in het licht van  
de hoop

Jan Eerbeek

Jan Eerbeek

Gaan in het licht  
van de hoop

John Lennox

God in het vizier  
Waarom The New Atheists  
hun doel missen



Na het succesvolle *Een misdadiger is meer dan zijn delict* schrijft justitiepastor Jan Eerbeek opnieuw over de praktijk in het gevangeniswezen. Een onthullend kijkje achter de muren van de gevangenis.

Maar dit boek gaat verder: vanuit zijn ervaring in het pastoraat trekt Eerbeek lijnen naar de samenleving en de kerk: hoe moeten we omgaan met mensen die hulp nodig hebben? Hoe kun je mensen eer hoop geven? Ook geeft hij praktische adviezen die bruikbaar zijn in het pastoraat.

*In het pastoraat heb ik ervaren hoeveel goeds er in mensen is. Ik heb ook gezien hoe diep gebroken het bestaan kan zijn. Het is onbeschrijfelijk wat mensen zichzelf en elkaar kunnen aandoen. Ik heb gezien hoe het leven zich ook weer kan herstellen. Hoop is in het christelijk geloof een krachtige boodschap die zijn oorsprong heeft in wat God doet. Hoop is er voor ieder mens persoonlijk en voor de samenleving als geheel.*

Jan Eerbeek

Promotie: In het voorjaar neemt Eerbeek afscheid als voorzitter van de vereniging Samenwerkingsverband Exodus Nederland. Hierbij zal er uitgebreid aandacht geschonken worden aan dit boek. De auteur is beschikbaar voor interviews.



Jan Eerbeek (1947) studeerde theologie en is werkzaam in het justitiepastoraat. Sinds 1998 is hij als hoofdpredikant van het protestants justitiepastoraat werkzaam bij de Dienst Justitiële Inrichtingen van het ministerie van Justitie. Hij is oprichter van Stichting Exodus Den Haag en hij stond ook aan de wieg van Stichting Exodus Nederland.

hij als hoofdpredikant van het protestants justitiepastoraat werkzaam bij de Dienst Justitiële Inrichtingen van het ministerie van Justitie. Hij is oprichter van Stichting Exodus Den Haag en hij stond ook aan de wieg van Stichting Exodus Nederland.

PAPERBACK

14 X 21 CM

356 PAG.

978 90 33819 80 3

740

€ 17,95

MEI



9 789033 819803

Of het nu met boeken is of met busreclames, de nieuwe atheïsten komen regelmatig in het nieuws. 'Relgie is gevaarlijk,' zeggen ze. 'De wereld zou beter af zijn zonder geloof.' Grote namen kunnen onder hun geleiders gerekend worden, zoals Richard Dawkins, Stephen Hawking, Christopher Hitchens en Daniel Dennet.

John Lennox bespreekt de argumenten van deze schrijvers, citeert uitgebreid uit hun boeken en toont aan waar er gaten in hun redeneraties zitten en waar er feiten verdraaid worden. Zo geeft hij zijn lezers veel om over na te denken.

Een uitdagend boek voor iedereen die niet bang is om na te denken over geloof en wetenschap en de nieuwe atheïsten. Lennox geeft bovendien nieuwe gedachten over de natuur van God en het christendom waardoor hij 'de nieuwe atheïsten' ook aan het denken zet.

Promotie: Lennox komt hoogstwaarschijnlijk in mei naar Nederland voor interviews en een forum.

PAPERBACK

VERTALING MARTHA OSBORN

14 X 21 CM

CA 304 PAG.

978 90 33800 16 0

707

€ 19,95

APRIL



9 789033 380016



# Voorjaarsaanbieding

ark media

2013

